

Inhoudsopgave

Wat is het Nut.....	2
Voorwoord.....	3
Algemene verenigingsinformatie.....	4
Contributie.....	5
11 januari. Nieuwjaarsbijeenkomst met Machabelle.....	6
15 februari. Ontmoet de rechterlijke macht. Gesprek met een raadsheer en een rechter.....	6
20 maart. M. Idema: “De VOC op Ceylon”.....	7
23 maart. Opera De barbier van Sevilla in Amphion Doetinchem.....	8
18 april. ALV, daarna C. van der Camp Landgoed Middachten.....	8
16 mei. Wandeling door landgoed Middachten.....	9
15 augustus. Excursie naar Buitengoed de Panoven Zevenaar.....	10
19/26 september. Lezing samen met Stad en Ambt “Moluks geheugen”...11	
7,14,21,28 oktober. “Kunst bij de koffie” door Arie Niks.....	12
17 oktober. Judith Haan: “Ontstaan van de Engelse landschapstuin”..13	
21 november. Thomas Verbogt: “Het avontuur van het alledaagse”.....	14
15 december. Decemberbijeenkomst.....	14
Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden.....	15

Wat is het Nut?

De volledige naam van 't Nut te Doesburg luidt:

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Doesburg.

De geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gaat terug tot het jaar 1784. Een groep mensen rond de sterk sociaal bewogen doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen te Edam zag volksontwikkeling als oplossing voor sociale problemen.

Hun initiatieven liepen op de wetgeving vooruit en 't Nut ondernam actie, door onder andere het:

- geven van volksonderwijs,
- opleiden van leerkrachten,
- stichten van volksbibliotheken,
- oprichten van spaarbanken.

Het bieden van structuur aan de samenleving is na ruim 200 jaar voornamelijk een taak van de overheid. Toch blijven er gebieden waar ook 't Nut een bijdrage kan leveren.

Het motto van 't Nut luidt: Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

De Doesburgse afdeling van 't Nut werd in 1809 opgericht. In 2009 is het 200-jarig bestaan feestelijk gevierd met een receptie. Ter gelegenheid hiervan is een boek uitgegeven dat als welkomstgeschenk aan nieuwe leden wordt uitgereikt.

't Nut te Doesburg is tegenwoordig een culturele vereniging waarvan de evenementen zowel voor leden als niet-leden toegankelijk zijn.

De afdeling richt zich niet alleen op Doesburg, maar ook op de omliggende plaatsen.

Departement Doesburg valt net als alle andere departementen in Nederland onder De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze organisatie ondersteunt de lokale departementen en geeft regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door u aan te melden op www.nutalgemeen.nl

Voorwoord

Doesburg, december 2023.

Aan de Nutsleden van Departement Doesburg.

De avonden worden nog steeds langer, de wereld staat in brand, maar ondanks alle nare dingen die op ons afkomen is het ook tijd om bij elkaar te komen, tijd voor gezelligheid en bezinning. Daarom zijn wij blij dat we u op zondagmiddag 17 december een zinvolle en gezellige middag kunnen bieden met de artiesten van de groep Bezielende verhalen. Zij zullen ons verrassen met mooie kerstverhalen van over de hele wereld en sfeervolle liedjes.

Voor 't Nut Doesburg was 2023 een goed jaar. De nieuwjaarsreceptie was zo geanimeerd dat we besloten hebben het dit jaar op dezelfde manier te organiseren. Dus een gezellige avond met prachtige muziek, en lekkere hapjes en drankjes.

De lezingen werden goed bezocht en een flink aantal leden hebben genoten van de zeer interessante excursie naar het Renkums beekdal.

Ons ledenaantal is toegenomen.

We hebben ons best gedaan om voor volgend jaar weer een gevarieerd programma samen te stellen met voor ieder wat wils. Er zijn twee excursies gepland, één rond landgoed Middachten en één naar de steen- en dakpannenfabriek de Panoven. Ook hebben we de cursus Kunst bij de koffie van 4 maandagochtenden in oktober opgenomen.

Gaandeweg het jaar kreeg het bestuur regelmatig de vraag waarom wij u vragen zich aan te melden voor een lezing. In de foyer van de Gasthuiskerk kunnen maximaal 40 personen. Als zich meer mensen aanmelden moeten wij gebruik maken van de kerkzaal. Daarom is het fijn dat we ongeveer weten hoeveel bezoekers we kunnen verwachten.

Maar ook zonder aanmelding bent u als lid altijd welkom!

Wij wensen u fijne feestdagen, een goed uiteinde en een mooi begin van het nieuwe jaar, een heel goede gezondheid en veel plezier met ons programma!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van 't Nut, Departement Doesburg

Algemene verenigingsinformatie

Bestuur

Mardian van Raaij	Voorzitter.	06 (43767024)
Peter de Kock	Secretaris	
Jacques Laurens	Penningmeester	0313 (844188)
Hilda Boersma	Bestuurslid	
Lidy van Wessel.	Bestuurslid	

De correspondentie kan per mail of per post gevoerd worden met nutdoesburg@gmail.com Rietmaat 15 6983DE Doesburg

De lezingen zijn in de Serre of de kerkzaal van de Gasthuiskerk - Gasthuisstraat 41- 6981CD Doesburg. Ingang Paardenmarkt.

De lezingen die gehouden worden in de serre zijn voor onze leden gratis toegankelijk, belangstellenden betalen € 7,50. Er is altijd een pauze.

Voor de lezing van Thomas Verbogt, bekend van zijn columns in de Gelderlander, huren wij de kerkzaal en vragen we aan de leden een bijdrage van € 8,50 te voldoen bij de penningmeester. Niet leden en leden die hun toegang niet van tevoren hebben betaald, betalen € 15,00.

Op donderdag 19 september en donderdag 26 september organiseren wij samen met Stad en Ambt twee identieke avonden over de Molukkers.

U kunt kiezen op welke avond u komt.

De toegangsprijs hiervoor bedraagt € 7,50.

De avonden beginnen altijd om 19.30 uur.

Alle leden ontvangen twee weken voor een activiteit per mail een uitnodiging en één week van te voren een herinnering.

Het jaarprogramma wordt in december bij alle leden aan huis afgeleverd.

Het NUT afdeling Doesburg heeft een actieve poëziekring die tijdens het seizoen maandelijks een selectie gedichten leest en bespreekt en een leesclub die 4 keer per jaar bijeen komt.

Wij werken samen met departement Zelhem. Leden uit Zelhem hebben gratis toegang tot onze lezingen en leden uit Doesburg kunnen de lezingen in Zelhem bijwonen. Het programmaboekje van Zelhem wordt u digitaal toegestuurd.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op ons e-mail- of correspondentieadres. Zie ook het aanmeldformulier achter in ons boekje.

Contributie

De contributie van het lidmaatschap van 't NUT departement Doesburg bedraagt € 13,50 per persoon voor het kalenderjaar 2024. Wordt u na 30 juni lid, dan betaalt u tot en met december € 6,75 per persoon. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. U geeft dit door aan de secretaris. Doet u dit niet, dan bent u automatisch weer lid voor het volgende jaar.

Uw lidmaatschap betaalt u vóór 31 januari 2024 per bank, onder vermelding van: lidmaatschap 2024 ten name van Departement Doesburg der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Rekeningnummer **NL 41 ABNA 0458 8362 06**

Donderdagavond 11 januari 2024

Nieuwjaarsreceptie

Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk

We heffen het glas om iedereen een goed nieuw jaar te wensen; praten gezellig bij en genieten van sfeermuziek die door zangeres Machabelle verzorgd zal worden. Machabelle heeft een uitgebreid repertoire Engelse, Franse en Duitstalige liedjes. Kijk bijvoorbeeld op Machabelle.nl of luister naar haar fantastische stem op Youtube. Haar optreden vorig jaar voor 't Nut Doesburg was een groot succes. Dus we zijn blij dat ze weer wil komen om deze avond op te luisteren.

Donderdagavond 15 februari 2024

“ Ontmoet de rechterlijke macht”

Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk

Waarom krijgt de ene moordenaar een hogere straf dan de andere? Stel je hebt schade aan de riolering op jouw terrein die veroorzaakt wordt door de wortels van een boom van de gemeente. Wie moet dan de rekening betalen? Moeten rechters, raadsheren etc standaard beveiliging krijgen? We hebben allemaal wel vragen over ons rechtssysteem. Op deze avond zullen strafrechter Jacqueline Bakker en raadsheer civiel Chantal Lagarde met ons in gesprek gaan over hun werk. Er is ruim gelegenheid om uw vragen te stellen! Dat belooft interessante discussies!

Woensdagavond 20 maart 2024

Lezing: M. Idema: “Onze ‘vergeten’ kolonie de VOC op Ceylon”

Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk

Martin en Renske Idema maakten verre en avontuurlijke reizen, doorgaans met z’n tweeën. Van meerdere van hun reizen verzorgt Martin presentaties, die hij -geograaf en gevorderd filmamateur- illustreert met prachtige films van het betreffende gebied, de volken die er leven, de cultuur en de natuur. Deze avond neemt hij u mee naar Sri Lanka, het vroegere Ceylon.

Sri Lanka is het enige land ter wereld waar twee musea zijn over de Nederlandse periode. Waar nog heel veel herinnert aan de VOC-tijd. Oude forten, deels zelfs nog in gebruik bij het Sri Lankaanse leger, statige huizen, ziekenhuizen en niet te vergeten de ook nog in gebruik zijnde Nederlandse Gereformeerde kerken in Galle, Colombo en andere plaatsen in het land. Niet alleen is de bouwkunst van de Nederlanders achtergebleven, maar ook onze namen en nazaten die voortleven als de Dutch Burghers.

En in de dagelijkse taal komen vele van oorsprong Nederlandse woorden voor zoals “artappel” en “kakhusi”.

In een powerpoint-toelichting schenkt meneer Idema veel aandacht aan deze herinneringen uit de “vergeten” kolonie. In het tweede deel van zijn presentatie zien we de film die hij in 2014 op Sri Lanka maakte. Daarin staan het rijke culturele erfgoed uit het Boeddhisme, de mooie wildparken en de bijzondere landschappen centraal. Maar aan het einde keert hij met prachtige filmbeelden terug naar het VOC-Tijdperk.

Zaterdagavond 23 maart 2024
Opera De barbier van Sevilla van Rossini
in schouwburg Amphion te Doetinchem

Kaarten voor deze uitvoering zijn ruim van tevoren besteld. Opgave is niet meer mogelijk.

Donderdagavond 18 april 2024
Algemene ledenvergadering
Daarna vertelt Corlène van der Kamp over de natuur rond het
landgoed Middachten
Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk

Na afloop van de Algemene Leden Vergadering hoort u van Corlène van den Camp, IVN-gids, verhalen over kasteel Middachten dat al heel lang in het bezit is van dezelfde familie. Wie zijn zij? Wat betekent dit bezit voor hen? Waarom staat er een olifant in het wapen dat op de voorkant prijkt? Wat betekent hun wapenspreuk? Waar hoort hun kroon thuis in de Nederlandse rang van kronen? Daarnaast zal verteld worden over het landgoed, de Middachter bossen en het beheer door de graaf van Middachten.

Donderdagochtend 16 mei 2024

Wandeling rond landgoed Middachten en lunch in Maison Du Steeg

Deze voorjaarswandeling voert ons over het terrein dat rond het kasteel ligt. Corlène van den Camp en Marleen Houben, IVN gidsen, vertellen verhalen over de bijzondere ligging van dit landgoed in een Natura 2000 gebied. De eerste Nederlandse squashhal, de paardengracht, een ecotunnel, het Kooibos en Faissantenbos. Over verdroging en vernatting van het gebied en de gevolgen die dit heeft voor de natuur aldaar inclusief de omgeving van dit landgoed. Over de Wolfskuil op het landgoed, een biologische boerderij. Dit alles zal gelardeerd worden met verhalen over de natuur van dat moment. Wat we aantreffen is ook voor de gidsen een verrassing, maar altijd de moeite waard. Door het hek zullen we een blik kunnen werpen op de prachtige tuin die het kasteel omringt.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en gaat over vlak terrein. Afhankelijk van het weer kan het pad modderig zijn.

De wandeling begint om 10 uur vanaf de parkeerplaats bij het kasteel en duurt ongeveer twee uur. U kunt ernaartoe fietsen of met de auto gaan. Indien gewenst kunnen wij regelen dat degenen die zelf geen vervoer hebben met iemand mee kunnen rijden.

Na afloop gaan we rond half 1 samen lunchen in La Maison Du Steeg
Hoofdstraat 19, 6994AC De Steeg.

De kosten voor deze excursie inclusief lunch zijn € 20 per lid en € 27 voor niet-leden.

Donderdagmiddag 15 augustus 2024
Excursie naar Buitengoed de Panoven
Panovenweg 18 - 6905 DE Zevenaar
Vertrek 13.00 uur uit Doesburg

Iedereen in Nederland woont in een huis. Veel huizen zijn gemaakt van bakstenen en heeft vaak dakpannen op het dak! Op het eerste gezicht is de baksteen een doodgewoon product, maar in feite voorziet deze simpele steen bijna alle Nederlanders van een huis en een thuis. Dat maakt de baksteen toch wel bijzonder. Ontdek het verhaal van klei tot baksteen op Buitengoed de Panoven en maak je eigen steen! Neem daarvoor je eigen schoenendoos mee!

Buitengoed Panoven is een voormalige dakpan- en steenfabriek uit 1850 en is nu omgetoverd tot een goed bewaard industrieel erfgoed. De voormalige fabriek kent een unieke zigzagoven, de laatste zigzagoven van heel West-Europa die nog intact is gebleven. Tot 1924 werden op de Panoven vier producten gebakken: dakpannen, tegels, drainagebuizen en bakstenen. Na 1924 is het hoofdproduct een ambachtelijke baksteen voor de particuliere huizenmarkt.

De voormalige fabriek wordt al bijna 100 jaar gerund door de familie Kruitwagen. Een familie die een traditie kent van ruim 300 jaar stenen maken. In 1983 heeft de laatste steenbakker, Wim Kruitwagen, het vuur gedoofd. Tegenwoordig beheren en ontwikkelen de familie Kruitwagen en Hajenius het erfgoed op een duurzame manier.

Kosten: € 21,50 per persoon voor leden € 29,00 voor niet-leden.
In dit bedrag is de ontvangst met koffie/thee met wat lekkers en een drankje na afloop inbegrepen.

Donderdag 19 september 2024 en donderdag 26 september 2024

Moluks geheugen

Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk

Tussen 21 maart en 21 juni 1951 werden in totaal ongeveer 12.900 personen met troepenscheppen naar Nederland overgebracht. Dit waren voornamelijk Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen. Ze dachten met open armen ontvangen te worden; ze hadden immers in het Nederlandse leger gevochten. Niets was minder waar: direct bij aankomst werden ze uit militaire dienst ontslagen en in armoedige kampen opgevangen. Oude kazernes, kloosters, concentratiekampen als Westerbork en Vught. Zowel de regering als de Molukkers zelf gingen ervan uit dat hun verblijf hier maar tijdelijk zou zijn. Maar na meer dan 10 jaar in de kampen te hebben gewoond, werden de Molukkers in de 60er en 70er jaren verdeeld over verschillende Nederlandse gemeentes. Ook Doesburg kreeg in 1962 een groep Molukkers die in de Ooi gevestigd werden. Nog steeds wonen er in deze wijk ongeveer 150 gezinnen met een Molukse achtergrond bij elkaar.

Na 50 jaar, in 2012, werd op een speciale manier gevierd dat de integratie compleet was door een standbeeld te onthullen aan de IJsselkade. Op het standbeeld staan de veelzeggende woorden “Djah di mata, dekat di hati”. Vrij betaald betekent dat “Uit het oog, maar niet uit het hart.”

In 2022 organiseerde de projectgroep 60 jaar Molukkers in Doesburg een programma met kransleggingen, speeches en muziek.

De historisch vereniging Stad en Ambt en 't Nut Doesburg organiseren tezamen twee identieke avonden over De Molukkers in het algemeen en die in Doesburg in het bijzonder.

Zij hebben Augustien Matulessy-Souisa, voormalig directeur Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, bereid gevonden een inleiding te houden over de achtergrond, de geschiedenis en de komst van de Molukkers naar Nederland. Ook kan zij iets vertellen over de eerste generatie Molukkers in Nederland. De in Doesburg getogen Charlie Munster, publicist en oud-redacteur van het twee maandelijks onafhankelijk Molukse magazine Marinjo, zal ons door middel van interviews een inkijkje geven in het leven en denken van de tweede en derde generatie. Ook is er ruimte voor Molukse dans, muziek en lekkere hapjes.

Omdat we deze avond organiseren voor twee ledenbestanden hebben we besloten 2 avonden vast te leggen, zodat alle leden en ook andere belangstellenden de mogelijkheid hebben om deze avond bij te wonen. U kunt dus kiezen welke avond u het beste uitkomt.

Kosten € 7,50 per persoon

Maandagmorgen 7,14,21 en 28 oktober 2024

Kunst bij de koffie

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie : Speeltuin Kindervreugd - Marijkelaan 1 – 6981GD Doesburg

Begin de week met een boeiend gesprek over kunst!

Op de maandagochtenden in oktober gaan we in op telkens een thema en zien we hoe diverse kunstenaars het onderwerp in beeld hebben gebracht.

We gaan door de eeuwen heen.

Ook vertelt Arie Niks, de cursusleider, wetenswaardigheden over het thema zelf en over de wijze waarop de uitbeeldingen zijn vervaardigd

We praten met elkaar over wat er te zien is, waar het je aan doet denken, of wat de betekenis is. We wisselen er met elkaar van gedachten over.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt deels gevormd door de deelnemers zelf.

Arie Niks is afgestudeerd aan de Kunstacademie te Enschede. Aangezien zijn vader ook actief was in de kunst heeft hij met hem vele musea in Europa bezocht.

Er kunnen maximaal 15 leden deelnemen.

Kosten: € 30 voor 4 bijeenkomsten, inclusief koffie / thee.

Locatie : Speeltuin Kindervreugd - Marijkelaan 1 – 6981GD Doesburg

Kosten: € 30 voor 4 bijeenkomsten, inclusief koffie / thee.

Donderdagavond 17 oktober 2024
Lezing Ontstaansgeschiedenis van de Engelse landschapstuin
door Judith Haan-van Ditzhuyzen
Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk

Engeland is bekend om zijn fraaie landschapsparken en tuinen, die vaak perfect overgaan in de lieflijke “countryside”. Dat geldt met name voor de *Engelse Landschapstuin* die pas halverwege de 18^e eeuw zijn intrede deed. Daarvóór had men strakke baroktuinen die juist heel anders waren dan het Engelse landschap. Toch verdween dat tuintype vrij abrupt toen de Engelse Landschapstuin opkwam.

Een eerste aanzet kwam van aristocratische Engelse studenten. Zij maakten vanaf de 17^e eeuw de zg. *Grand Tour* door West-Europa om daar kennis te maken met de klassieke kunst en cultuur. Ze namen volop schilderijen mee naar huis, waaronder landschapsschilderingen die men in Engeland nauwelijks kende. Maar dat type schilderij stimuleerde Engelse schilders juist om met andere ogen naar hun *eigen* landschappen te kijken. Waren die niet net zo goed het schilderen waard als de Europese?

In diezelfde tijd “ontdekten” twee bevlogen Anglicaanse dominees de natuurlijke schoonheid van de rivier de Wye, tussen Engeland en Wales. Ze schreven daar inspirerende boeken over die ze illustreerden met eigen aquarellen. Die publiciteit lokte een breed publiek naar de Wye, vaak gewapend met schetsboeken en aquarelpapier. Toen ook beroepsschilders als Turner de smaak te pakken kregen en het landschap gingen schilderen, ontstond een nieuw artistiek genre: de Engelse landschapsaquarel.

Tegelijkertijd verkondigden gezaghebbende filosofen dat indringende natuurervaringen positieve emoties konden oproepen in een mens; dat was heilzaam en waardevol. Die snelgroeïende belangstelling voor persoonlijke natuurbeleving betaalde zich ook in een nieuwe “tuinmode”: de Engelse Landschapstuin. Die werd in korte tijd zo populair dat de wat gekunsteld baroktuin al snel “ouderwets” werd gevonden en bijna overal op de schop ging.

Dr. Judith Haan-van Ditzhuyzen studeerde rechten, Engelse taal-en letterkunde en Algemene Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen; zij promoveerde daar in 2002. Zij verzorgt cursussen en lezingen over Engelse schrijvers en dichters en over Engelse Geschiedenis.

Donderdagavond 21 november 2024

Lezing door Thomas Verbogt: “Het avontuur van het alledaagse”

Aanvang 19.30 uur in de Gasthuiskerk

Het avontuur van het alledaagse is een geliefd thema van Thomas Verbogt: al zijn columns en verhalen beginnen met iets wat hij in het alledaagse leven meemaakt of waarneemt, meestal een kleine gebeurtenis, maar het zijn juist de kleine gebeurtenissen die verwondering kunnen veroorzaken. En verwonderd om zich heen kijken is wat deze schrijver het liefst doet. Wat hij al zo vaak zei en schreef: je hoeft de deur maar uit te gaan en je komt in een verhaal terecht.

Thomas Verbogt (1952) is dagelijks columnist van De Gelderlander. Hij schrijft verhalen, romans en toneelstukken.

Zijn laatste roman verscheen in 2022: “Maak het mooi”.

Voor deze bijzondere avond huren wij de grote kerkzaal.

Entree voor leden is € 8,50.

Niet-leden betalen € 15,00. Kaarten kunnen vooraf besteld worden bij de Gasthuiskerk of aan de zaal gekocht worden als er nog plaats is.

Leden die aan de zaal hun kaartje kopen, betalen ook € 15,00.

Zondagmiddag 15 december 14.00 uur in de Gasthuiskerk

Gezellig samenzijn met muziek en een feestelijk hapje en drankje.

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden

Naam 1 en voorletters

Naam 2 en voorletters.....

Adres.....

Postcode en Woonplaats.....

Tel. Nummer.....

E-mail.....

Datum opgaaf.....

U kunt het formulier opsturen of mailen naar:

Jacques Laurens
Rietmaat 15
6983DE Doesburg
nutdoesburg@gmail.com

De contributie bedraagt € 13,50 per persoon/ per kalenderjaar.
Wordt u lid na 30 juni, dan betaalt u tot en met december € 6,75 p.p.

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. U geeft dit door aan de secretaris. Doet u dit niet, dan bent u automatisch weer lid voor het volgend jaar.

Betaling per bank onder vermelding van lidmaatschap en het jaar waarvoor u betaalt t.n.v.
Departement Doesburg der Maatschappij voor 't Nut van 't Algemeen.

Rekeningnummer: NL 41 ABNA 0458 8362 06

Door aanmelding accepteert u ons privacybeleid.